

Formandsberetning 2012

Hver gang jeg har aflagt denne beretning, har jeg klaget over mangelen på frivillige, og dette år er naturligvis ingen undtagelse.

Det ser ud til, at der bliver færre og færre frivillige år for år.

Flere og flere af dem, der førhen har ydet en indsats, har fået nok, og ser nu gerne nye folk tage over.

Det er trist, men trods alt til at leve med, hvis det er projekter og opgaver, der kan nedprioriteres, droppes eller udskydes.

Det kan man bare ikke med bestyrelsesarbejdet!

Da den forrige kasserer fik nok, og nægtede at modtage genvalg, brugte jeg over et år på at finde en kompetent afløser.

Men ingen af dem, der havde baggrund eller evner til at løfte hvervet, ønskede at yde en indsats for foreningen.

Vi måtte derfor lave den dødsfødte konstruktion, vi nu har lidt under i et år:

Bo er kasserer af navn og Jens Olesen skulle have ført regnskabet for ham.

Det har betydet, at siden den forrige kasserer afleverede årsregnskabet 3. juledag 2010, har ingen i bestyrelsen haft den fjerneste anelse om, hvordan foreningens aktuelle økonomiske situation er. Trods flere henvendelser og rykkere er det ikke lykkedes at få nogen form for status endsige regnskab ud af Jens Olesen, før vi modtog årsregnskabet i går kl. 3:21.

Det er vel overflødigt at nævne, at det ikke er muligt at lave budgetopfølgning eller budgetter under de forhold!

Dette har været et år, hvor vi uden sammenligning har modtaget flest rykkere og trusler i forbindelse med manglende betalinger. Blandt andet har vi været uden hjemmeside i et par uger, fordi vi ikke havde betalt.

Det er træls. Selvfølgelig er rykkergebyrer dumme penge at skulle betale, men hvis vores rygte bliver, at vi ikke har styr på sagerne, kan det skade os imagemæssigt.

Ifølge vore egne procedurer skal kontingentopkrævninger sendes ud senest april. Senest maj skal rykkerne sendes og i juni skal folk i restance, som har våbentilladelse, have frataget denne. Helt frem til 22-11-11) var der ikke overblik over, hvem der manglede at betale og dermed var i ulovlig våbenbesiddelse.

Udover det sidder vi med en bestyrelse, der pænt sagt har mistet gnisten.

Der har i det forgange år været flere aflyste end afholdte bestyrelsesmøder.

På trods af møderækken var fastlagt ved sæsonens start løber vi gang på gang ind i afbud, af typen:

- jeg skal sove
- jeg har vagt
- jeg skal noget andet
- jeg har glemt det..

Afholdes der endeligt møder er det med en bestyrelse, der efterhånden er helt uden engagement, initiativ og visioner.

Ellers er det meste af mit år gået med klager i børnehøjde:

- De er fulde – smid dem ud af klubben
- De ryger indendørs
- Han mobber tyskeren – ekskluderer ham
- Han kan ikke sidde i bestyrelsen – når han har stjålet vores flagstang
- Han passer ikke sit kassererjob.
- Hvorfor skal han have det store bestyrelseshonorar, når han kun har en fået en tredjedel af kassereropgaverne?
- Hvorfor er der ikke sendt kontingentopkrævninger ud endnu?
- Hvorfor er han her aldrig, når han har kassevagt?
- Hvorfor er der ikke plastret skiver?
- Hvorfor er der ingen, der har købt kaffe?

Det var ikke det, jeg havde forestillet mig, da jeg i sin tid gik ind i det her og brugte tid på en lederuddannelse, en træneruddannelse og en instruktøruddannelse.

Flere og flere kommer også og fortæller, at her ikke længere er særligt hyggeligt mere. En trist udvikling i betragtning af, at for blot få år siden, valgte folk os til netop på grund af atmosfæren.

Hvis ikke mange flere medlemmer tager sig sammen og begynder at yde en indsats, og vi i aften finder en kompetent kasserer, samt en ny bestyrelse, der rent faktisk ønsker og magter at udføre et ordentligt stykke arbejde, har jeg svært ved at se fremtiden for SSK.

Hjerm den 240212